

[View this email in your browser](#)



Han står tåligt och väntar blöt på mig i regnet. Vi har precis haft vår "Lifegroup" träff i Mangwaneni. Jag avslutar mina avsked och vi beger oss till hans sovplats då han fyllt i färdigt stipendiansökan för att vid 17 års ålder återta sina highschool studier som han tvingades avbryta för två år sedan. När jag kommer in blir jag ödmjuk över den ordning och renhet som finns, där två tjejer, 12 resp 15 år, i två rum, tillsammans med sex killar bor-jag inte vill tänka vidare. Att 6 killar kan få plats att sova på golvet jag står på i är svårt att ta in. Alla personliga tillhörigheter finns i ett annat hus. Han blev bestulen på allt - igen, för inte så länge sedan. Han sörjer att han inte längre kan kontakta de äldre han känner i livet, eller sin frånvarande mamma som bortgift inte längre vill veta av honom...



Här är det nu fullskalig sommar i klimatförändringstider med växlande temperatur upp till 38 grader, men som inte hindrat många underbara Gud-andade aktiviteter med Thembelisha som vi är otroligt tacksamma för! Tack för att vi fått igen vandra en säsong tillsammans med er och Jesus!

## *Församlingar tänk på detta!*

Ni kan öppna brevet i webläsaren och sedan dela länken i församlingen!





## Oss

Vi planerade att skicka ut ett brev i oktober men denna säsong tog en annan vändning efter att vi planerat att träffa Biskopen för Holiness Union Church i Sydafrika som var intresserade av vårt arbete i Manzini anpassat för staden. Några lediga dagar, samt träff med vänner, boende hos våra kära mentorer i Margate vid kusten till Indiska oceanen - ja, ni hör så härligt. Andra dagen tog vistelsen en annan vändning då jag behövde uppsöka akuten och mådde riktigt dåligt Efter fyra dagar inlagd upptäckte de en kraftig infektion i tarm, gallblåsa och lever. Vi upplevde otroligt mycket av Guds nåd i varje detalj. Vi skrev mev mer om detta på vår fb sida.

Jag har återhämtat mig, men behöver ta lite mer tid för återhämtning då kraften fortfarande tar slut snabbare. Tacksamhet till Gud i allt.





[Subscribe](#)[Past Issues](#)[Translate ▼](#)

**En höst av utåtriktat arbete som initierats av andra än OSS!**

Vår fantastiska ungdomskommitté har jobbat enormt och haft två fulla lördagar och bjudit in församlingen men framför allt andra unga till. En evangelisationsatsning för studenter med besök hus-till-hus mer vittnesbörd, evangeliet och bön. Innan lunch ett slags gatumöte med musik och predikan av Andreas om Guds kärlek och hjärta - så härligt starkt! Med stor möjlighet att fånga upp förbipasserande.

Avslutningsvis en fotbollsmatch i 34 graders gassande sol, innan man serverade ett fullskaligt mål mat som ett team som tillagat. Ni förstår vår beundran i passion och organisation... stolta föräldrar...





**Ett annat initiativ var från ungdomarnas sida att öka gemenskapen mellan kyrkor för två vänförsamlingas ungdomar samt vänner utanför kyrkan från bl a Mangwaneni. Samling i ordet, sedan lekar och stafetter som sedan avslutades med en fotbollsturnering med tjej och kill -lag, även denna dag i gassande sol med förtäring som avslutning som man gör i denna kultur som var mycket uppskattat och gav mersmak till gemenskap över församlingsgränser som inte är så vanligt här.**





[Subscribe](#)[Past Issues](#)[Translate ▼](#)

## DOP

Vår stora höjdpunkt hade vi 12 november där vi igen fick nåden att döpa, denna gång 8 kandidater efter undervisning och förbönssamtal för de flesta till frihet och helande bakåt.

Tre var helt nyfrälsta, två från Mangwaneni, av dem 72 år!

Vilken fest!!! Flera av dem vittnar nu om hur Gud verkligen kommit med en ny närhet och frihet! Flera lyser otroligt. En blir väckt av Herren på nätterna nu av drömmar och tilltal om bön då hon lever i en helt ny närhet till Jesus, en annan har varit så blyg att hon inte syntts eller hörts - alls, hon var nu del av sista evangelisationen och vill gå med i lovsångsteamet efter varit utsatt större delen av sitt liv. En tredje är värt ett eget nyhetsbrev...



## Mangwaneni

Vår Lifegroup under tak blev en husgrupp igår då det var kallt. Den ensamstående mamman som döptes i april har funnit en ny styrka och är nu en pelare i arbetet i Mangwaneni och bjuder in oss till hennes tio kvadratmeter där hon inrymmer kök, sovrum och vardagsrum och förråd i eftermiddags dunkelt rum med ett täckt fönster, där vi delar segrar och nöd i Ordets styrka, bönens tillflykt i varm gemenskap. Gruppen byggs sakta sig stabil. Området bjuder på många behov och vi har inte landat i nästa steg för att visa barmhärtighet konkret. Igår enades vår grupp att vi ville hitta ett sätt att uttrycka Julens budskap i ett annars just nu väldigt konfliktfyllt, våldsamt område i en större stress inför årets "festive season" under december. Be med oss.



### Torsdags-Ledarträning och bön

Tiden under en period där universitetet stängdes användes till bön och läsning av 1 Timoteusbrevet samt ledarträning varje torsdag förmiddag för studenter och volontärer i församlingen. Det blev betydelsefullt för arbetet med mer samarbetstid i team och var uppskattat.







## Socialt arbete med ny fond - Thembelisha care

Vårt sociala team under vår vägledning har vuxit i organisation och riktlinjer och satt fart med konkreta insatser till mindre privilegerade och nödställda som kommer till vår vetskaps genom församlingen.

Vi har ett team som leder arbetet tillsammans och har skapat en god transparent grund för hur man hanterar det som de får möjlighet att förvalta. Vi ser det som förmån att ha en väg att kunna hantera behov kommer till vår kännedom och samtidigt att vi själva inte är de som urskiljer vem som behöver hjälpen mest. En vanlig söndag har vi flera hemlös med i församlingen och någon i församlingen ser till att de får ett mål mat innan de går hem.

Vi har nu blivit redo att med glädje presentera att vi öppnar nu en Thembelisha care för vänner till församlingen, medlemmar och andra i Eswatini att delta även ekonomiskt för att influera med Hopp konkret i olika livssituationer för en långsiktighet och dignitet som är hållbar.

Några av sakerna vi jobbar med just nu

- Härbärge för våra hemlösa under regn/stekhet - perioden framför oss (vi hyr några rum som de får tillgång till)
- Stipendium: två för sårbara unga män för att avsluta motsvarande högstadies-gymnasium
- Möjlig rehabilitering för 1-2 behövande som hamnat i missbruk som vi vill ge möjlighet till ett ettårsprogram som finns i landet drivs av kristna.

I fredags genomförde teamet de planerade besöket till ett Hospice/långvårdsinstans "Hope House" - med ord av liv och bön i grupper samt mat och kläder som vi samlat in, där 10 i församlingen deltog!

## Till sist några roliga nyheter:

barnen.

- Vi håller på att välkomna en ny kristen organisation "Logos Art therapy" med bildterapi som behöver lokal och som vill komma och betjäna i våra behov.
- Team på 4 unga vuxna kommer till oss i februari från Götaboro bibelskola i 10 veckor.



Vi har haft besök av Elias Gleisner (Sandras bror) nu i november som var väldigt dyrbart med några bra lediga dagar. Vi planerar nu för en jul som får betydelse för en varm gemenskap och hopp.

## Dessa församlingar stödjer oss ekonomiskt

- New Life Stockholm (New Life Sollentuna, New Life Alvik, New Life Hässelby, Fridhemskyrkan, Elim Skärholmen, New Life South)
- New Life Göteborg
- Sollentuna Pingstkyrka
- Elimkyrkan Askersund
- Brunnsparkskyrkan Tranås
- Insjöns Frikyrkoförsamling
- Lugnetkyrkan Falun
- Betelförsamlingen Ljungby
- Söderportkyrkan Tingsryd
- Brunnskyrkan Värnamo



[Subscribe](#)[Past Issues](#)[Translate ▼](#)

- Citykyrkan, Linköping
- Elimkyrkan, Örnsköldsvik
- Mellringekyrkan, Örebro
- Korskyrkan, Borås
- Bethelförsamlingen, Gagnef
- Horns Frikyrkoförsamling
- Furuhöjdskyrkan, Alunda
- Samt enskilda individer och familjer

Om några vill vara med och bidra till församlingsbyggande i Eswatini som församling eller individ

Swish: 1239004037

Plusgiro: 900403-7 Bankgiro: 900-4037

Insamlingsnummer "45531"

## Be med oss!

- Beskydd och styrka till oss och våra barn.
- Be om urskiljning för Thembelisha till lydnad bland behoven i Mangwaneni och andra ställen i barmhärtighet. Be att gruppen där blir stark i tron att nå och bära andra.
- Guds närvaro kraft in i människors liv och Thembelishas arbete.
- Visdom och urskiljning och kärlek från Herren.
- Vi letar vidare efter nästa byggnad och något för studenterna - be att vi går rätt i takt och va

**Varma hälsningar från**

**Sandra och Andreas Palm mitt i Manzini!**

---

## Vi bor i Manzini!

Som ni säkert vet har vi åkt ut som missionärer genom EFK till Manzini Eswatini (fd Swaziland) för att arbeta med församlingsplantering i urban miljö.

Vi är otroligt tacksamma för all kärlek, bön stöd och uppmuntran vi har fått och får.

**Subscribe**

**Past Issues**

**Translate** ▼

 Palm's Urban Adventure (vår Facebook Grupp)

*Copyright © 2023 Manzini2021, All rights reserved.*

Want to change how you receive these emails?

You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).

