

CITYKYRKAN

PROGRAMBLAD NR 5, 2022



Vi närmar oss julen, den högtid då vi firar att Gud blev människa. Jesus som är identisk med Gud, identifierar sig med människan och blir människa. Han blir Immanuel - Gud med oss. Detta är en av Bibelns mest centrala sanningar. Men vad har det för betydelse att Jesus är både Gud och människa?

Att Jesus är *Gud* innebär att Han har en obegränsad makt, eftersom Gud är allsmäktig. Detta innebär att Jesus förmår förändra de mörkaste situationer och de mest hopplösa människoöden. Att Jesus är Gud ger därför hopp in i de situationer där vi längtar efter förändring. Det lönar sig att vända sig till Gud med allt, för Jesus har makt att gripa in och skapa något nytt i det som kan verka dött och hopplöst.

Att Jesus blev *människa* visar att Gud inte är avlägsen eller långt borta. Gud sitter inte på ett moln någonstans och tittar på medan vi sliter med de situationer vi möter. Gud kommer oss nära och är med oss i allt. Att Jesus blev människa innebär även att Han vet hur det är att vara människa i den här världen, med allt det vackra och allt det brutna som det innebär. Gud har blivit delaktig i all vår mänsklighet, även det som innefattar ångest, kamp, längtan, smuts och trasighet.

Jesus kan känna med oss i våra svagheter. Han vet hur det är att känna ångest, att vara hungrig och trött, känna sorg och ensamhet. Gud distanserar sig inte från det brutna, det som är trasigt eller kaotiskt, utan Gud griper in genom att själv kliva in i den brutna skapelsen och dela våra villkor.

Att Jesus är Immanuel - Gud med oss, ger hopp och tröst in i de situationer vi befinner oss i. Gud är inte avlägsen. Gud är där - med dig och mig. Detta är sant oavsett vad känslorna kan säga i stunden. Vi är inte lovade att förskonas från smärta i det här livet, men Gud har lovat att Han alltid kommer vara med oss. Han som både förmår att i medlidande sucka tillsammans med oss, samt vända de djupaste suckarna till jubelrop.

Vi går nu in i adventstiden, en förberedelsestid inför julens festligheter. Min bön är att vi alla under denna adventstid tydligare skulle få erfara Jesu närvaro och gemenskap där vi befinner oss. Att vi på nytt skulle få möta och lära känna Jesus - Han som är Immanuel, Gud med oss.

/Lotta Karlsson, pastor och föreståndare i Citykyrkan

"Se, jungfrun ska bli havande och föda en son,
och man ska ge honom namnet Immanuel.

Det betyder: Gud med oss."

Matteusevangeliet 1:23





PROGRAM DECEMBER-JANUARI

27 nov	10:30	Adventsgudstjänst. Predikan av Mattias Eveborn
4 dec	10:30	Gudstjänst med nattvard. Predikan av Lars Hermansson
11 dec	10:30	Julfest för alla åldrar. Gemensam grötlunch
18 dec	10:30	Julgudstjänst. Predikan av Lotta Karlsson
25 dec		Ingen gudstjänst
1 jan		Ingen gudstjänst
8 jan	10:30	Missionsgudstjänst
15 jan	10:30	Gudstjänst. Predikan av Lotta Karlsson
22 jan	10:30	Gudstjänst med nattvard. Predikan av Lotta Karlsson
29 jan	10:30	Delgivningsgudstjänst
5 feb	10:30	Årsmöte

MATHJÄLPENS JULKASSE

Den 6 december anordnar Mathjälpen en julutdelning med en extra stor matkasse till behövande i Linköping. För att detta ska vara möjligt behövs din hjälp, och du kan bidra på det sätt som fungerar för dig!

Du kan stötta ekonomiskt genom att swisha ditt bidrag till Citykyrkan och märka betalningen med "Mathjälpen". Tanken är att kunna dela ut matkassar för 500kr. Du kan även engagera dig som volontär vid utdelningen på eftermiddagen kl.16:15-18:30, eller vid utdelningen på kvällen kl.18:15-20:30. Eller varför inte peppa andra i ditt kontaktnät att haka på för att göra en insats för familjer i Linköping?

Miss inte möjligheten att vara med att sprida Guds kärlek på ett konkret sätt i vår stad denna advent!

KONTAKTUPPGIFTER

Pastor och föreståndare: Lotta Karlsson

Telefon: 076-031 54 40

E-post: lotta@citykyrkan.nu

www.citykyrkan.nu

Gåva: PG: 792362-6

Swish: 1230-413062

