



Nu har det hänt igen! Studenterna har protesterat och några har vandaliserat kontor. Gensvaret är stängda campus, brutalitet från polis och militär och upphackad studiegång igen.

Vi berörs också av starka hårt prövade livsöden och upplever Guds intresse och kärlek till dessa men där ingen lösning finns att ge som vi ser. En plats av beroende... nyttig och stretchande...

Saker som vi förvånades över och talade ofta engagerat om har blivit en vana och har tystnat till förmån för andra saker... svårt att bedöma om vi verkligen vill att det ska bli något vi inte längre berörs av eller om det bör skava även efter 8 månader:

Tack för att ni står med oss. Ni är fantastiska. Vi har det bra på många sätt och många spännande saker håller på att falla på plats - andra sitter redan.

I detta nyhetsbrev kommer vi uppdatera er om läget, berätta vad som pågår och om sommaren då vi kanske ses.

Nyhetsbrevet handlar om detta!

- Uppdatering om läget
- Vad som händer
- Sommaren
- Böneämnen





Nytt och ändå som vanligt!

Nu har vi bott här 8 månader och vissa saker blir "vanligt" för en andra saker fortsätter att förvåna. Vi märker att vi blir avtrubbade av det som händer i landet, samtidigt som andra saker fortsatt skaver.

- Studenterna protesterar eller får utsättas för provokationer. Universitetet stängs och öppnas lika ofta som vi byter kläder. Tyvärr är det allt för många som inte är inblandade i varken protester eller de som sätter käppar i hjulen som blir drabbade. Nu är universitetet stängda 3 veckor igen och öppnar 6 juni.
- Varje dag är det någon statlig egendom som bränts, eller någon som är pro demokrati som blivit trakasserad.
- Varje kväll så är det ca 8 prostituerade på vår gata ner till stan.

- Användningen av engångsartiklar som vi använde på 80 talet.
- Jag får sitta och vänta en timme på någon som bestämt tid med mig.
- Behoven är större än jag kan möta. Nästan dagligen får vi frågan om vi kan sponsra någon.
- Stories som är helt annorlunda än vad vi någonsin skulle drömma om själva.
- Vi kan köpa oförsäkämt goda avokado, salladsgrönsaker samt just nu citrusfrukter.

Maskerna är nästa borta - Jag ser leende människor

Idag är maskerna nästan helt borta utomhus, i praktiken i kyrkan. I affärer, skolor och i bussar skall du fortfarande ha dem kvar. Jag ser leende människor vilket är underbart och med leendet kommer också skratten tillbaka. Vi bor bland ett folk som inte har långt borta till dans, skratt och leenden och det är underbart.

En annan sak som är skön med tanke på Covid är att vi nu kan åka in och ur landet med bara vaccinations bevis.



Hur mår vi?

För två veckor sedan var jag (Andreas) mest liggande eller stående efter att ha gjort ett försök att klippa vårt mangoträd. Jag som alltid klättrade i träd som liten. Lite kyla och att sträcka sig i lite onödiga vinklar var allt som behövdes för att få ryggen att säga ifrån.

Sandra har haft en förkylning och magont som har tröttat endel. Nu har hon åkt på något som gjort att magen sagt ifrån några dagar.

I övrigt mår vi riktigt bra och är tacksamma för mycket.

Vi saknar ibland nära vänner som just bara är vänner. En kille som bodde hos oss två nätter kallade oss just bara Sandra och Andreas och kände hur skönt vi tyckte det vara att inte vara Babe eller Make (Far och Mor eller Mfundisi (Pastor)

Vi hittade i måndags (innan ryggen strejkade) ett fantastiskt vatten med forsar och vattenfall. Det går inte att bada där pga krokodiler, men bara känslan att vara nära vatten.

För två veckor sedan träffade vi Bernt och Britta Zetterbrg som var i landet och hälsade på vänner. De hade med sig Godis (lakrits, Pim Pim och bilar) och Svensk Ost. både att få gå runt och tala Svenska i fina samtal och få lite Svenska förnödenheter var lyx. Dessutom fick jag (Sandra rida)

Det börjar bli lite svalare här och på nätterna kan det var 5-10 grader så vi möter människor med både toppluva och vinterjacka.



Församlingsplanteringen

Vi ser många spännande saker håller på att falla på plats - andra sitter redan.

I mars sökte vi fortfarande lokal och alla möten och träffar utanför söndagen var hemma hos oss samtidigt som vi inte helt var säkra på att vi skulle få bo kvar. Vi har fått bönesvar!

Vi har precis fått välsignelse från HUC att använda THEMBELISHA (nytt hopp) som församlingsnamn i staden. Detta är något som ger stor glädje till våra ungdomar då de ser det som ett tecken på att rörelsen vill förnyas samt ett namn som berör i staden på ett annat sätt då många inte känner till HUC:

Visions Arbetet

Vi har med församlingens ledarteam (The Church Committee) ägnat mycket tid och engagemang åt att arbetat fram visionen tills för ett par veckor sedan, med syftet (WHY) och för vilka (WHO) som vi riktar oss som församling.

För fyra veckor sedan var vi klara att börja kommunicera den med församlingen. Andreas och jag hade en växel predikan där vi presenterade ledarskapets arbete med bilder och ord.

Församlingsliv pågår

Då det är en utmaning att transportera sig i staden både kostnadsmässigt och säkerhetsmässigt kvällstid jobbar vi hårt nu på att etablera Lifegroups och vi introducerar DBS (Discovery Bible Studies) som verktyg. Här är viktigt att rätt personer kliver fram.

Vi brottas med något som är en utmaning för varje församlingsledare att se människor gå från betraktare och besökare till bärare och aktiva lärjungar.

Vi ser olika team med olika ansvar börja sakta formas, men det går lite för sakta.

Engagemang

Vi var ca 30 personer på en bönekväll från kl 18-24. en kvinna kom med en 8åring och en 2 åring som var med hela tiden och en familj med deras nyfödda son "Praise". De vi arbetar med har ett varmt hjärta för bön. Vi känner att vi kan bidra med att göra bönen mer konkret och riktad samt en träning i hur man kan be tillsammans och bygga bön på det sättet.

Lovsången som jag (Sandra) har ett speciellt hjärta för har varit en utmaning, men nu börjar det ta sig och bli riktigt gott. Det faktum att vi nu har ljud och instrument är trots allt något som hjälper till att väcka förväntan.



Riktiga livsöden och vägval

- Efterföljandet vad får det för konsekvenser på min sexuella livsstil och är jag beredd att ta dem?
- Staden kan få den med goda intentioner att välja en väg med vanor med alkohol och att låna pengar från ett konto personen

har ansvar för vilket blir kostsamt (inte bara för personen i fråga utan även familjen).

- Vad skall jag göra med min karriär när pappa är döende i cancer inte vill ta medicinsk behandling och han har bestämt att jag 23-24 år skall ta över farmen med 180 kor.
- Mannen som skulle bli min man visade sig smitta mig med HIV och mina två barn dog båda 1,5 år gamla. Jag är glad att jag är uppskattad på jobbet och drömmer om en HIV positiv man som kan dela livet med mig.
- Nu kan de söka lärarjobb som fick lärarlegitimation 2019 samtidigt så består klasserna av 50-60 personer. Hur skall jag försörja mig till det blir min tur att söka jobb.
- Min man har valt en till fru hur skall jag reagera på det?
- En student kom till oss över helgen för att hjälpa till med lovsången. Fick reda på under helgen att universitetet skulle öppna på tisdag så han åkte hem och hämtade sina grejer. På onsdagen stängde universitetet igen.

Församlingslokal

Vi har nu fått kontrakt på en lokal som ligger centralt som är lagom stor. Hyran var övermäktig för oss (mänskligt sett) ända tills för ett

par veckor sedan då det blev klart med en partner som hyr av oss och har en catering skola på dagtid och tar halva hyran! Tack Jesus!

Det är faktiskt samma lokal som vi hade innan jul, men där vi nu har ett förstahandskontrakt!

Vi kan därför välja vilka coaching-/mentor-/själavårds- träffar och andra möten som vi har hos oss och vad som sker i lokalen. Det ger vila i vardagen.

Vi invigde lokalen med en bönenatt den 1 april för att försäkra oss om att detta är Guds lokal och Hans verk. Sedan dess har vi haft ytterligare en bönenatt där vi upplevde Gud nära nära.

Alla gläds över att vi även kunnat samla in pengar och skaffat egen ljudutrustning. Att ha tillgång till eget ljud är viktigare än vi kunnat ana. Nu har vi helt plötsligt tre studenter som kan spela keyboard och en trummis. Sedan är det en liten utmaning med deras ljudvolym och även vissa av deras favoritljud på keyboarden.



Drömmar

Drömmar tänker vi är sådant som vi ber om och drömmer om, men inte har satt en plan i att få se verklighet.

Student boende

Tänk om vi kunde finna en tomt för att antingen bygga ett studentboende eller något vi kan ta över. En plats med gästfrihet, regelbunden bön och lärjungaskap.

Utmaningar är att hitta tomt eller existerande boende vi kan köpa, resurserna och de som skulle kunna driva det.

Lifegroups på varje universitetsområde i landet.

Det vore gott att se det växa fram en rörelse av lifegroups på varje universitet eller collegeområde i landet. Vi ber fortfarande över rätt personer och rätt inriktning.

En väg att hjälpa unga att generera inkomst

Här ser vi nog ett behov mer än en dröm. Vi vet om verktyg och koncept, men för att kunna förverkliga det behöver vi kopplas med rätt personer både i och utanför landet som katalysatorer, mentorer och investerare.



Under påskkonferensen! Sandra gjorde succe med sin nyuppsydda dräkt!

Holiness Union Church

Ny styrelse

Nästan 4 månader försent att vi nu en ny samfundets styrelse. Det är skönt att väntan är över och att det finns en ledning på plats. Resan dit var tyvärr smärtsam och skapade många frågor inte minst hos de unga. Osäkerheten som rådde under tiden påverkade även oss även om vi var distanserade får det här i Manzini. Det viktiga nu är att det är en ny styrelse på plats och vi hoppas att det blir ett gott arbetsklimat för dem och varje committee under dem. Bongkhosi Tsabetze är ny ordförande (han har varit det i flera perioder innan och har besökt Sverige två gånger). Sandra fick möjlighet att inleda den extra kongressen.

Ungdomar

Vi hade glädjen att i april ha ungdomskommitten för samfundet hemma hos oss på en workshop tillsammans med ett annat pastorspar. Vi fick dela erfarenheter med dem och bjuda dem på mat. Det är ett mycket fint gäng och vi hoppas de blir rikt använda av Gud. Sandra kommer vara en av brobyggarna mellan ungdomarna och Pastorerna.

Påskonferens

Vi var med på Påskonferens i norr (Mashombeni). Andreas hade glädjen att dela utifrån Johannes 20:21 "Som fadern sänt mig så

sänder jag er". Jag blev citerad av Bongikhsi Tsabedze efteråt då jag hade sagt att om ni inte tror Matt 28:18-20 och Joh 20:21 gäller er så kan ni komma fram nu så skall jag stryka de versarna ur er bibel



Vi känner oss mycket uppskattade

Vi känner oss mycket uppskattade i församlingsrörelsen och Andreas fick vara med och döpa 43 personer i Mavula från fyra olika församlingar Mgululu, Mavula, Mpofu Och KuJabulani.

Församlingarna har avvaktat Covid och sedan har inte alla församlingar dopgrav. Att döpa i floderna är inget alternativ då de är lite oroliga för krokodiler.

Jag har aldrig döpt så många på en gång. Det var en förmån att få döpa alla och pastorerna var mycket tacksamma. Själv var jag först obekvämt med uppdraget då jag alltid uppmuntrar att den som lärjungartränat skall döpa. Jag försökte säga att vi skulle vara två, men dopgraven var lite för liten för det.

För övrigt var jag tacksam att ryggen höll när jag hade ryggskott nyligen.



Sommaren

Vi kommer att vara hemma från 17 juli till 2 augusti

Torp konferensen

Vi är med under veckan så vi ser fram emot att möta er som är där.

***Torsdag 16 - 16:45 Möt en Missionär. Träffa oss i
Världens Tält***

***Lördag 14-15 FÖRVANDLADE STÄDER! PLATS:
GÅRDSTÄLTET***

En stor del av jordens befolkning bor i städer, inte minst den unga generationen. I staden finns spänningen och möjligheterna till utbildning och jobb - men samtidigt ensamhet, utsatthet och sekularisering. Jesus gav sitt liv för att alla människor ska kunna få sina liv förvandlade. Men hur behöver församlingar verka och leva för att gestalta detta i

städerna? Hur är vi relevanta i vårt sätt att vara församling – såväl i Sveriges storstäder som i världens?

Sandra och Andreas Palm har många års erfarenhet av församlingsbyggande genom New Life Stockholm. De har brottats med frågor kring mångkulturell dynamik och ungdomars utmaningar. Idag arbetar med församlingsplantering i staden Manzini i Eswatini (södra Afrika) – en helt annan kontext och med helt nya utmaningar.

Bjud oss på en fika eller husvagn besök under vecka.

Boka gärna in tid med oss så vi kan berätta mer, vi kan hitta vägar till att stärka kommunikationen med er som understödjande församlingar samt hitta synergieffekter.

Tyvärr har vi ingen egen husvagn att bjuda in er till.

Den enda dagen vi inte är tillgängliga är tisdagen.

Träff i Småland

Vi funderar på att bjuda in till en träff i Växjö veckan efter midsommar för er som är intresserade. Där vi kan uppdatera er, samtala och be en stund. Hör av er från Ljungby, Värnamo, Sävsjö och Tingsryd om ni är intresserade.

Familjetid. 4-24 Juli har vi semester

I övrigt ser vi fram emot veckor tillsammans med familj och vänner.

Missionärskonferens

Sista veckan i Juli kommer vi vara med på missionärs konferens på Götabro, vilket vi ser fram emot då det fortfarande var starka Covid restriktioner när vi sändes ut.



Tacka Gud för

- Människor som växer i efterföljelse
- Utveckling i församlingens inriktning och engagemang
- Församlingslokal
- Ljud
- Lokalpartner

- Holiness Union Church nya styrelse
- Initiativ som tar form

Vi är så tacksamma för alla små och stora bönesvar och varje gång vi haft behov eller kamp och ni varit där för och med oss.



Be med oss!

- Hälsa. vi önskar att de sista veckorna innan hemresan att vi kan va friska tillsammans.
- Mognad och Formandet av team

- Formandet av Lifegroups (DBS)
- Guds närvaro i våra liv, genom lovsångs arbetet och bönen i församlingen
- Stadga i det som redan påbörjats
- Nästa steg. Att vi får klarhet vad vi skall vara med och fokusera på när vi kommer tillbaka från Sverige.
- En kanal att börja nå ut som församling att möta verkliga behov med hopp holistiskt
- Nyckelpersoner för att nå nya grupper.
- Holiness Union Church fortsatt arbete med ny styrelse på plats
- Be för landet och speciellt studenterna som just nu har så osäker och upphackad studie verklighet.

Dessa församlingar är med och stödjer oss ekonomiskt

- New Life Stockholm (New Life Sollentuna, New Life Alvik, New Life Hässelby, Fridhemskyrkan, Elim Skärholmen, Mission Road, New Life South)
- New Life Göteborg
- Höglandskyrkan Sävsjö

- Askersunds Baptistförsamling
- Brunnsparkskyrkan
- Insjöns Frikyrkoförsamling
- Lugnetkyrkan
- Ljungby Baptistförsamling
- Söderportskyrkan
- Brunnskyrkan Värnamo
- Pingstkyrkan Sollentuna
- Fridsförsamlingen, Tidaholm
- The Highlands Church (Minnesota)
- Citykyrkan, Linköping
- Elimkyrkan , Örnsköldsvik
- Samt enskilda individer och familjer

Varma hälsningar från

Sandra och Andreas Palm mitt i ett URBAN ADVENTURE!

Vi har flyttat till Manzini!

Som ni säkert vet har vi åkt ut som missionärer genom EFK till Manzini Eswatini (fd Swaziland) för att arbeta med församlingsplantering i urban miljö se vår infofolder [HÄR](#).

Vi är otroligt tacksamma för all kärlek och uppmuntran vi har fått i vår process för att åka ut som missionärer.

Se även vår film från Manzini [HÄR](#)

Ni kan även se varför några församlingar valt att understödja oss [här](#)



Klicka på Facebook ikonen om ni vill bli med i vår facebookgrupp och följa oss lite närmare.

här lägger vi ut uppdateringar, glädjeämnen och böneämnen.