



CITYKYRKAN

PROGRAMBLAD NR 3, 2022

Den blomstertid nu kommer. Ja, nu är närmar vi oss sommaren med stormsteg! Tiden med skolavslutningar är här, och många utav oss som arbetar börjar räkna ner dagarna fram till semestervilan.

Sommaren är för de flesta av oss en något lugnare tid. Man kan med fördel tänka sommaren som en form av sabbat: Efter ett års arbete finns nu tid för vila. En vila i Gud där vi lägger vår egen strävan åt sidan och ber att Gud ska tala, lägga saker till rätta och ge av sin frid. Gud gör saker i oss på ett särskilt sätt när vi vilar, så låt oss ge utrymme för det!

Min tidigare pastor och mentor brukade ofta inför varje sommar uppmuntra oss till att välja ut ett bibelord att bo i under sommarens vila. I Bibeln finns berättelser och texter som vittnar om vad som är sant om Gud, om den här världen och om oss själva. Men ofta innebär det en resa för dessa sanningar att landa i våra liv - en vandring från huvudet ner till hjärtat. Att meditera är ett sätt att skapa en form av landningsbana för Guds sanningar i våra liv. Ett sätt att ge möjligheten för dessa sanningar att rota sig stadigt i oss.

Ett sätt man kan göra för att meditera över Guds sanningar är att använda sig av bibelord som ett slags bibelrum. Bibelord kan vara rum där vi kan gå in i och där vi får bo.

För mig är Jesu dop ett sånt rum jag ofta återvänder till för att meditera över sanningen att jag är Guds älskade dotter.

Innan Jesus började sin offentliga tjänst på jorden så döps han av Johannes Döparen i floden Jordan. När Jesus kommit upp ur vattnet blir han fylld utav den heliga Anden, och Fadern bekräftar med en hörbar röst att Jesus är Guds älskade Son. Innan Jesus börjar undervisa om Guds rike i ord och handling, blir han alltså bland annat bekräftad i sin identitet som Guds älskade Son.

När jag "går in" i detta bibelrum brukar jag sätta mig bekvämt med öppna händer som att jag tar emot något. Sen föreställer jag mig att Gud lägger sina händer på mina axlar, kysser min panna och säger: "Du är min älskade dotter, jag är så stolt och glad över dig." När jag går in i det bibelrummet får jag konkret bo i Guds bekräftelse, och låta sanningen att Gud älskar mig rota sig stadigare i min varelse. En sanning och bekräftelse som, likt den bekräftelse Jesus fick ta emot vid sitt dop, är helt oberoende av våra meriter eller gärningar.

Vilket bibelrum vill du bo i denna sommar?

/Lotta Karlsson, pastor och föreståndare i Citykyrkan

PROGRAM JUNI-SEPTEMBER

12 juni	10:30	Gudstjänst med nattvard. Predikan av Anders Ekstedt
12 juni	12:00	Församlingsmöte
19 juni	10:30	Gudstjänst. Predikan av Lotta Karlsson
20-26 juni		Torpkonferensen
3 juli-7 aug		Stugmöten. Se hemsida för aktuell info.
14 aug	10:30	Delgivningsgudstjänst
21 aug	10:30	Gudstjänst med nattvard. Predikan av Lotta Karlsson
28 aug	10:30	Gudstjänst. Predikan av Lotta Karlsson
4 sept	10:30	Gudstjänst med nattvard
10-11 sept		Församlingshelg på Östgötagården

KONTAKTUPPGIFTER

Pastor och föreståndare: Lotta Karlsson

Telefon: 076-031 54 40

E-post: lotta@citykyrkan.nu

www.citykyrkan.nu

Gåva: PG: 792362-6

Swish: 1230-413062

När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den heliga anden kom ner över honom i en duvas skepnad, och en röst hördes från himlen: "Du är min älskade son, du är min utvalde."

Lukas 3:21-22

